

Sommerdagbog 2003

Torsdag den 3. juli 2003.

Det regner, *it pleut sans sesse*, som det netop hedder i sommarpratens musikvalg. Det er første gang vi hører sommarradio, så nu er det rigtig skærgårdsferie. Alle de mange totalregnedage med kabinehygge og radio smelter sammen i en. I dag er det en finlandssvensker, hvis morfar har været ven med Sibelius, den gamle alkoholist, som samme morfar skaffede hospitalssprit under den finske forbudsperiode. Kombineret med Jussi Björling (åbenbart også alkoholist), rigtig skærgårds kabinehygge. På Öland har de fået 140 mm. Regnen trommer så stærkt at vi må skrue lyden op på maximum

Vrångö. Nu uden butik. Kom hertil fra Kungsö i går, da vi havde hvilet os på strabadserne, direkte fra Sletten, 18 timer. I dette minut taler sommarpratens, Stenius, om gentagelsestvang. Betydningfuldt netop som jeg skulle til at filosofere over temaet: *Vi gjorde det igen, men hvorfor gør vi det igen og igen. Undervejs er der altid et tidspunkt hvor man frustreret stiller sig spørgsmålet.* Ligesom den døgnlange bustur med stive knæ. Eller et frivilligt foredrag. Svaret er selvfølgelig at man glemmer de smertelige sider. Det er jo også derfor kvinder går med til at få barn nr. 2.

Vinden var med, den ny genaker fungerede simpelt og perfekt. Strømmen var helt ustyrligt med. Man ved jo dagen derpå er svær. Vi ankom 8.30, gik for svaj tog et bad og sov til 14. Men ør og træt alligevel.

Grydestegt kalvetyksteg, medbragt i frossen stand.

Fredag den 4. juli.

Og regnen fortsatte. Først hen mod aften stilnede den, men da havde vi bestemt os for at blive for natten. Til gengæld kunne vi gå tur til vigen på den modsatte side af øen. Dejlig ø, dejlig solskin. Og snak på kajen med de andre i den lille indregnede koloni, tyskeren uden på os (havde lært dansk på aftenscole), svenskerne i trækutteren foran os med fire børn under dæk med kortspil. Men i dag til morgen kom vi da af sted i ro og mag, stille tur i solen til Öckerö, hvor vi blev taget imod af kaptajnen på Ebeltoftskibet Ellinor, en sangerskude skulle det senere vise sig. Hurtigt til fiskehandleren, købte alt godt fra havet, laks og rejer som gik til frokosten (med øl og nubbar) og jomfruhummer som vi snart skal sætte til livs. Et herreliv. Internetværksted etableret for EU-penge.

Mandag den 7. juli

Stora Kornö. Første egentlige drama: vi måtte kappe storfaldet, der havde sat sig i bekneb, meget bekneb. Men stedet her, hvor vi jo har ligget før, er perfekt, måske på nær nogle kraftige dønninger, som gir lidt gunk.

Fredag aften visekoncert. Bord, stole, hvidvin, en rest fra jomfruhummermiddagen (!).

Lørdag ikke meget vind til Marstrands mareridt, umuligt at komme på visit. Videre til Klädesholmen, som vi har passeret de tusinde gange, men aldrig gæstet. Alle tiders. Lang spadseretur med galleri/cafe besøg, nyåbnede cafe Lizzie med rigtig god kaffe. Desværre ingen ledige pladser på restaurant "salte sild", så der sparede vi lige en masse penge. Og den hjemmelavede spaghetti med laksesovs var i øvrigt uovertræffelig. Også dejlige bademuligheder i klippebadet. Omringet af både med babyer.

Søndag indenom Skärhamn, Akvarelmuseet – Lerin. Kyrkesund, Mollösund, Gullholmen, Strömarna til Småholmerne med udsigt til Lysekil. Modtaget af et ældre par i Nausikaa og kendskab til den gode hund Kvik fra Matador. Fans i det hele taget af danske TV-serier.

Huritmad ved chefkokken. Hvidløgsrundbrød med tun!. Aftentur til udsigten med cognac og bøger..

Onsdag den 9.juli.

Vi vendte tilbage til Gedeøen, Ängön med Trine og Tina, som vi tog til Hamburgsund for at plukke op.

Mandag 7. : Ophold i Lysekil. Den forkerte kaffebar, der var for varmt. Indkøb af levende søkort og jordbær og check af e-mail. Videre til Store Kornö, fin fart i båden, men storfaldet i bekneb, måtte kappes liggende ved en bøjle uden for havnen. Tillægning uproblematisk, men natten dramatisk med hård vind og en fortøjning der røg. Ikke så meget søvn. Men, koteletterne var meget fine, pandestegt i salonen. En to timers strabadstur til byen og tilbage med søgning efter passager over sumpen. Hvorfor gør man det dog. Stina talte udmattet med Trine som havde lagt en besked, ikke helt let forståelig.

Tirsdag 8.: Rundt om Malmön. Kraftig vind fra vest. Indkøb i Kungshamn, storfald, e-mail check jordbær, betaling af giroer på posthuset. Check af e-mail, svar til Jens.. Rejer.

Älvön. Rejer pillet af chefkokken, mens kaptajnen passiarede med nabokonen, en sød gammel sag. Jordbær til dessert. God gemytlig stemning hele raden rundt.

Onsdag 9: Morgentur med morgenbad på vestsiden. ”Vi er nord for Halmstad” kl 9! Så må vi jo af sted til Hamburgsund. Netop som vi har bunkret er de i mobilen: ”Vi er her”. Perfekt. Is til de tykke og sandwiches til de tynde lidt indkøb og vi er af sted tilbage til Älvön. Vores plads er ledig igen, men vores nye naboer er noget mere mutte og flipper helt ud da vi skal lægge ankret om vha den nu oppustede gummibåd. Et godt stykke laks stegt på panden med grøntsagswok (fennikel, brokkål, bønner mm).

Dejlig lang tur øen rundt.

Torsdag 10.

Nyder formiddagen i ro og mag, ture i gummibåden med motor, og tager ved middagstid af sted til Lille Hamburgö.

Grillede koteletter.

Fredag 11.

Tur til Hamburgsund med skrald. Indkøb. Internet. Spuling af køkkenvask og påfyldning af vand. Tina til Fjällbacka for at købe cykellås.

Torkel til middag med Spaghetti Bolognese. Og mange historier.

Lørdag 12.

12-timers med efterfølgende grill-middag i klubhuset. Vejret som sædvanlig, varm lys gylden aften.

Søndag 13.

Indkøbstur til Hsund, med cykel og Torkels bil. Torkel gir is.

Rejekalas: + H-Lasse, Christina, Elisabeth, Caspar, Bodil, Torkel, Lennart med frue, altså i alt 12 personer.

Mandag 14.

Trine i masten.

Grillpølsegilde. Torkel spiser med. Stina rydder pladsen op længe.

Tirsdag 15.

Hedebølge. Seljtur til Hsund, Fbacka. Badeophold (Musön) og resultatløst fiskeri. Grillet makrel, Grøntsager.

Onsdag 16.

Trine og Tina af sted. Varmebølge igen.

Indkøbstur på cykel, e-post-check.
Krabbeklør på løgnebænksbroen.
Jollesejltur øen rundt i solnedgang. Mange, mange både øen rundt.

Torsdag 17.

Troels og Rikke og Oliver og Michala ankommer.
Skybrud.
Indkøb i H-Sund, med egen færge og bil.
Pizzaer fra Nålhåttan. Spist i fri luft.

Fredag den 18.

Badetur i den lille grønne til Grundsund. (Jeg over land).
Sejltur i Lydia til H-Sund, Is.
Grillmiddag (hakkebøffer og pølser) forlagt til Sommarbo inkl. Torkel.
Aftenkaffe med aftensøvn i Lydia.

Lørdag 19.

Spadseretur til Grækenland, badetur, ungerne vilde med at springe rundt.
Troels og Rikke på indkøb til rejekalas. Krabbeklør med Torkel.
Ungerne sover i båden.

Søndag 20

T&R&O&M af sted til Lilladal.
Lydia til H-Sund for at komme af med skrald. E-post check. Resultatløs makreljagt.
Grillede laks sidste aften med Eva og Lasse og betonkajer. Og vi gir konjak til kaffen.

Mandag 21

Formiddagstur til nordøen med badetur fra klipperne og nøgensolbadning. Og en brandskade. Eftermiddagen går med at gøre klar til afgang: cyklen, motoren aflevering af den lille grønne.
Gider ikke tage af sted. Farvel til Torkel.
Koteletter.

Tirsdag 22

Tidligt af sted. Makrelfangst ved kællingen, 2 stk små.
Til bro i en overfyldt Hunebostran i forsøg på at få gas. Det tog 20 min at få pladsen, hvor vi lå i 5 minutter. Ingen gas.
Kungshamn. Gas og e-mail.
Hålløen anløbes med et lille bump.
Makreller og kartofler på agterdækket.
Rundtur øen rundt. Meget smukt og meget anstrengende og meget tilfredsstillende.

Onsdag 23

Natten ret urolig med klaprende vanter og hylen i masterne. Heldigvis havde vi sat en sideværts line, som holdt men søvnen var meget urolig. Nabobåden bankede kiler i kl 1 om natten.

Blev på Hållö hele dagen.

Endnu en rundtur.

Grillede grønsager på klippen.

Torsdag 24

Vågen kl 8 tidligt af sted. Storen op. Modvind. Motor.

Går til Fiskebækskil.

Færgeindkøbstur til Lysekil. E-mail.

Grillet kylling.

Kanontordenvejr om natten. 10 cm i gummibåden. (Største nedbør i Sverige)

Fredag 25

Er af sted lidt i 12.

Modvind, storsejl og motor til lidt før marstrand, hvor vi kan sejle for sejl med slæk.

Bergs konditori.

Vinder højde ved at gå vest ud, men da er vinden forsvundet.

Ankommer til Rörö ca 19.

Indsejlingen kompliceret og nervepirrende.

Rejer og hvidvin mm.

Lørdag 26

Frokost i fiskebutikken.

Lang spadseretur langs gode godt markerede stier og ad markerede men ufremkommelige stier.

Grøntsagsgryde med dåsesvin.

Søndag 27

Af sted kl 10.

Udsejlingen gik helt udenproblemer.

Vinden imod. Sstorsejl.motor.

Fra hjørnet ved Risø genoa, fin fart.

Vinden tager til. Før Malø kommer genoaen ned.

Efter Malø også storsejlet. 2.2 kn for fulde omdrejningern.

I læ bag Ustø. Pause i to timer.

Bua .

Kinarestaurant.

Mandag 28

Tur for motor til Varberg.

Frokost ved Konsum. Bytur, sko- og bogkøb. Den hyggelige kaffebar, udvidet plads og udvalg.

Klargøring af gummibåden.

Grill på kajen.

Tirsdag 29

Afgang 6.30, forgæves bunkringsforsøg på Getterøen.

Ingen vind, motor hele dagen. Sol fra en skyfri himmel.

Dieselbunkring i Mölle.

Ankommer 21.45 Tårbæk havn.

Modtages af T;T;T R O.

Flødekyllingegryde.